

# Γνωριμίες στον βυθό!

Ένα παραμύθι για την ασφάλεια στο διαδίκτυο από τους:

Αντώνη Αλεξανδρόπουλο

Σταματία Γαλανοπούλου

Νικόλα Καϊπάνο

Βασιλεία Καραθανάση

Πάνο Λάγκα

Ανδριανή Μαράντου

Γεωργία Μωραΐτη

Όλγα – Μαρία Μωραΐτη

Δήμητρα Νταλαχάνη

Αλέξανδρο – Φοίβο Παπακωνσταντίνου

Νικόλ Παπαρώδη

Αλέξανδρο Ροδόπουλο

Τμήμα Α2

Η δασκάλα της τάξης

Ασπάντη Καμπισοπούλου

Μια φορά κι έναν  
χρόνο που ζούσε  
βασιλίτσα του θύτου.

καιρό ήταν μια όμορφη  
σε ένα κοχύλι, σαν τη



Είχε για φύλακες τους πορτοκαλί ιππόκαμπους.



Εστον Βυθό ζούσε κι ο Μπόμπι ο Σφουγγάριος που ήταν επαγγελματίας  
χάκισ, δηλαδή του άρεσε να χαλαίει τους υπε υπολογιστές των άλλων!



Μπόμπι λοιπόν ένα ηλιόλουστο μεσημέρι, άρχισε να στέλνει μηνύματα με τον υπολογιστή στη χορδόνα.



της έλεγέ: Είμαι μια γοργόνα που ζω δίπλα στον κοραλλιογενή ύφαλο  
και θέλω να γνωριστούμε, αφού είσαι και εσύ γοργόνα.



ως έστειλε και μια ψεύτικη φωτογραφία με μια γοργόνα, για να τη βει...



Επειδή την έπεισε να συναντηθούν από κοντά για να γίνουν φίλοι.





Όταν συναντήθηκαν όμως, η χοργόνα είδε ότι την είχε κοροϊδέψει, γιατί τελικά ήταν ένα σφουγγάρι που έμοιαζε με τυρί!!!



Πατάλαβε ότι ο Μπόμπι ήταν ένα σφουγγάρι της θάλασσας και  
το χρησιμοποίησε για να πλύνει τα πιάτα!!



Η γαργάνα σκέφτηκε ότι δεν θα πιστέψει ποτέ ζανά κανέναν άγνωστο,  
που θα της μιλήσει στον υπολογιστή!



Έτσι έζησαν όλοι στον βυθό, χρησιμοποιώντας τους υπολογιστές τους με ασφάλεια!

